

## ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

### ΣΟΚΟΛΑΤΑ

του Αλέξανδρου Χαντρά Σταυρουλάκη  
μαθητή της Γ΄ γυμνασίου, 2015 - 2016

- ♣ **Σοκολάτες**

**ΣΟ:** Αβαγιανού Μικαέλα

**ΚΟ:** Σιάτρα Σοφία

**ΛΑ:** Αρχοντάκη Ελένη

**ΤΑ:** Λιάπη Ιωάννα Μαρία

- ♣ **Αγόρια, Μπάμπης & Γιώργος:** Σαμψώνας Χαράλαμπος,  
Τριανταφυλλάκης Γιώργος

- ♣ **Μητέρα Αντρέα:** Στράγκα Παναγιώτα

**ΧΩΡΟΣ** (*Σαββατοκύριακο, Πρωί, Σε ένα supermarket στον διάδρομο 3:  
Βιολογικά Προϊόντα, Superfoods. Περνάει η μητέρα με τα μικρά παιδιά της, τον  
Μπάμπη και τον Γιώργο.*)

**ΣΟ:** Εεεε...

**ΚΟ:** Ψψψτ...

**ΛΑ:** Εεε αγόρια!

**ΤΑ:** ΕΕΕ...! ΤΣΑΠΡΡΡ...!

**ΜΠΑΜΠΗΣ:** Ποιος φωνάζει;

**ΣΟ:** Στο ράφι!

**ΤΑ:** Εδώ κάτω!

**ΓΙΩΡΓΟΣ:** Πού;

**ΛΑ:** Πολύ ψηλά κοιτάς!

**ΣΟ:** Πιο κάτω...

**ΚΟ:** πιο πάνω...

**ΤΑ:** πιο κάτω...

**ΣΟ:** Όπα!

**ΚΟ:** Πολύ κάτω πήγες!

**ΛΑ:** Έεενα τσακ πιο πάνω είμαι!

**ΤΑ:** Εδώ!

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Γεια!

ΜΠΑΜΠΗΣ: Παναγιά μου! Μια σοκολάτα που μιλάει!

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ψυχραιμία!

ΜΠΑΜΠΗΣ: Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ! (Ανοίγει ένα ψαλτήριο και αρχίζει να απαγγέλει)

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Πρόσχωμεεεν...(ψέλλνοντας)...

ΚΟ: Τι έγινε ρε Μπάμπη;

ΣΟ: Δεν έχεις ξανακούσει σοκολάτα να μιλάει βρε Γιώργο;

ΜΠΑΜΠΗΣ: Εεε, όχι...!

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πώς ξέρεις τα ονόματά μας;

ΚΟ: Έχετε ξανάρθει εδώ.

ΛΑ: Μία εβδομάδα πριν.

ΤΑ: Άκουσα τη μαμά σου που σας φώναζε.

ΜΠΑΜΠΗΣ: Καλά και εσύ θυμάσαι τα ονόματά μας μια εβδομάδα μετά;

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Είδες μνημονικό η σοκολάτα;;;

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τι άλλα μπορείς να κάνεις;

ΣΟ: Τώρα έχω αρχίσει και να γερνάω...

ΚΟ: Κάνα Μαραθώνιο να σου τρέξω...

ΛΑ: Να λύσω κάνα διαγώνισμα στην καθηγήτριά σου..

ΜΠΑΜΠΗΣ:

Την κυρία Γιαλλούση;;;

ΤΑ: Ναι σε αυτήν...

ΣΟ: Απλά πράγματα...!

ΓΙΩΡΓΟΣ: Και... γιατί δεν είσαι στο ράφι μαζί με τις άλλες σοκολάτες;

ΚΟ: Τι δουλειά έχω εγώ με αυτές τις γκιόσες;

ΛΑ: Αυτές τις στασιάστριες... αυτές τις... τις...

ΤΑ: τις προδότρες του είδους μας;!...

ΛΑ: που πάω να κάνω εγώ ένα καλό και έρχονται αυτές τίγκα στην ζάχαρη και μου το χαλάνε!

ΚΟ: Γιατί ξέρεις εε...;!

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Εμείς οι ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ έχουμε χίλια δύο ευεργετικά!

ΣΟ: Μέταλλα,

ΚΟ: ιχνοστοιχεία,

ΛΑ: αντιοξειδωτικά,

ΤΑ: δεν παχαίνουμε,

ΣΟ: κόβουμε την όρεξη,

ΚΟ: δυναμώνουμε τα μάτια, την ακοή, το μυαλό.

ΛΑ: Και έρχονται αυτές οι κλώσες οι επεξεργασμένες

ΤΑ: με αρχηγίνα τη βλαχάρα τη λευκή

ΛΑ: και επειδή είναι πιο φτηνές τις αγοράζει ο κόσμος χωρίς να ξέρει ότι κάνουν ακριβώς το αντίθετο από ότι κάνω εγώ!

ΤΑ: Αυτές παχαίνουν, χαλάνε τα δόντια, μπλοκάρουν με τα συστατικά τους τις ευεργετικές ιδιότητες του κακάο.

ΣΟ: Ααα να χαθούνε!

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Συγχύστηκα τώρα!

ΜΠΑΜΠΗΣ:

Τις συγκρίνεις με τον εαυτό σου για να τις μειώσεις!

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Εγώ;!

ΛΑ: Τρελάθηκες;

ΚΟ: Πώς σου 'ρθε τώρα αυτό;

ΤΑ: Είναι ποτέ δυνατόν να συγκριθεί ένας δεινόσαυρος με ένα μυρμήγκι;

ΣΟ: Ένας ουρανοξύστης με ένα υπόγειο;

ΛΑ: Ένα κουλουράκι με μια black forest; (όλες μαζί Μμμμμ!!!)

ΤΑ: Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με πια αναπηρική πολυθρόνα; (οι υπόλοιπες επευφημούν)

ΚΟ: Η φωνή του "Μπίμπερ" (όλες "Ααααχ!" μία λιποθυμάει!) με τα ουρλιαχτά γουρουνιού που το σφάζουν;

ΣΟ: Άκου εκεί!

ΚΟ: Κατ' αρχάς εμένα όπως με βλέπεις τώρα, το ξέρεις ότι με έχει γνωρίσει ο νυν δήμαρχος του Μαραθώνα;

ΓΙΩΡΓΟΣ:

Σοβαρά; Και τι σου είπε;

ΣΟΚΟΛΑΤΑ:

ΕΙΣΑΙ ΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ! ΕΙΣΑΙ ΑΣΤΕΡΙ! ΕΙΣΑΙ ΘΕΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΑΚΗ!

ΜΠΑΜΠΗΣ: Ωραίο! Και τι είπες πριν;; Έχετε πολλά αντιοξειδωτικά εσείς οι οργανικές;;

ΣΟΚΟΛΑΤΑ:

Οουουου... Πάρα πολλά!

ΓΙΩΡΓΟΣ:

Δηλαδή προλαμβάνετε τον καρκίνο;

ΣΟΚΟΛΑΤΑ:

Αμέεε...!

ΜΠΑΜΠΗΣ:

Και συ πού το ξέρεις;

ΣΟ: Έχετε δει ποτέ σοκολάτα με καρκίνο;

ΓΙΩΡΓΟΣ: Όχι!

ΜΠΑΜΠΗΣ: Ποτέ!

ΤΑ: Τότε;

ΜΠΑΜΠΗΣ:

Να το θέσω αλλιώς... Τι διαφορά έχει ένας άνθρωπος που τρώει συστηματικά οργανική σοκολάτα με έναν άνθρωπο που δεν τρώει καθόλου;

ΚΟ: Η διαφορά μεταξύ τους θα είναι στα ζώδια!

ΓΙΩΡΓΟΣ:

Δηλαδή;

ΛΑ: Δηλαδή ο πρώτος θα είναι κριός με καρκίνο στον Κρόνο και ο δεύτερος

ΤΑ: θα είναι κριός με καρκίνο στον προστάτη!

ΛΑ: Ό, τι κατάλαβες, κατάλαβες!

ΜΑΜΠΗΣ:

Όπως και να το κάνουμε.... είσαι πικρή όμως!

ΣΟΚΟΛΑΤΑ:

(Μουρμουρώντας) Πικρός είσαι εσύ και όλο σου το σόι σκατόφατσα!

ΓΙΩΡΓΟΣ:

Τι είπες;

ΣΟ: Λέω...

ΛΑ: Θυμάστε το ρητό των αρχαίων ημών προγόνων:

ΚΟ: «Πικραίνει το στόμα,

ΤΑ: γλυκαίνει το σώμα»;

ΜΠΑΜΠΗΣ: Όχι!

ΓΙΩΡΓΟΣ: Δεν το ξέρω!

ΣΟ: Ε! Έτσι έλεγαν!

ΚΟ: Και όπως καταλαβαίνεις έχεις μπροστά σου την ζωντανή απόδειξη ότι ισχύει!

ΜΠΑΜΠΗΣ:

Λοιπόν εγώ σε συμπάθησα!

ΓΙΩΡΓΟΣ: Και εγώ! Θα ζητήσω από την μαμά να αγοράσουμε σοκολάτα του είδους σου να δοκιμάσουμε.

ΣΟΚΟΛΑΤΑ:

Δεν υπάρχει πιο συνετό πράγμα να κάνεις!

ΜΠΑΜΠΗΣ:

Δεν θα αγοράσουμε εσένα γιατί σε συμπάθησα! Είναι κρίμα να σε φάμε τώρα που γίναμε και φίλοι!

ΣΟ: Και να έρχεσαι να τα λέμε πού και πού!

ΚΟ: Εγώ εδώ θα 'μαι!

ΛΑ: Και εγώ!

ΤΑ: Και εγώ καλέ!

ΓΙΩΡΓΟΣ: Έγινε!

ΜΠΑΜΠΗΣ: Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά που θα έρθουμε στο σουπερμάρκετ!

ΣΟΚΟΛΑΤΑ: ΓΕΙΑ!!!!

ΤΕΛΟΣ !!!

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  
Μαρία Γιαλλούση