

**Ο Πλούτωνας Χάθηκε**  
**Αικατερίνη-Μαρία Ρόζη**

**ΣΚΗΝΗ 1<sup>η</sup>**

(Ο Πλούτωνας με τον δορυφόρο του το Χάροντα είναι στην σκηνή και ξεκινάει το τραγούδι)

**Ουράνια Σώματα:** Με ταχύτητα φωτός,  
Ταξιδεύει η ηλιαχτίδα  
Και πλανήτης μακρυνός,  
Νάνος έγινε μικρός  
Κι' έχασε την κάθ' ελπίδα.

**Χάροντας:** Πλούτωνα στάσου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!!! Να φύγεις από το Ηλιακό σύστημα!!!

**Πλούτωνας:** Μπορώ και παραμπορώ!!! Φίλε μου και πιστέ μου δορυφόρε Χάροντα , αφού μου φέρθηκαν έτσι.....

**Ουράνια Σώματα:** Πλούτωνα μου εσύ μικρέ,  
Φίλε μου αχ μακρυνέ,  
Γιατί έχεις τόσο μένος;  
Με ποιόν είσαι θυμωμένος;

**Πλούτωνας:** Είμαι εξωτερικός πετρώδης  
Κι αναμφίβολα αγχώδης,  
Σε συνέδρια πολλά,  
Με απέβαλλαν..... στεγνά

Έφυγα λοιπόν κι εγώ,  
Για να δείτε πως μπορώ  
Όλη αυτή την αρμονία,  
Να την κάνω ..... αγωνία!!!!

## ΣΚΗΝΗ 2<sup>η</sup>

### (Ο Ήλιος με τον πλανήτη Ερμή σε διάλογο)

**Ήλιος:** Μα τι έγινε αυτός ο Πλούτωνας Ερμή; Καιρό έχω να ακούσω νέα του! Οι ηλιαχτίδες μου, που ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός για 5 μιση ώρες μέχρι να τον συναντήσουν, δεν τον βρίσκουν στην εξωτερική ζώνη των αστεροειδών, την Ζώνη του Κάιπερ καλέ που είναι μετά τον Ποσειδώνα... Πρέπει να τον ψάξουμε! Αρχίζω και ανησυχώ!

**Ερμής:** Τι να σας πω Φωτεινότετε.... εγώ έχω να ακούσω νέα του από τότε που συναντήθηκε με τους Νέους Ορίζοντες, την συσκευή που έστειλαν οι άνθρωποι για να τον εξερευνήσουν μαζί με τον δορυφόρο του τον Χάροντα ..... Λέτε να νευρίασε με την αδιακρισία τους; Τον έχουν καταφωτογραφήσει.... ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΑΙ τόση δημοσιότητα.....

**Ήλιος:** Είναι λίγο σκοτεινός τύπος.....

**Ερμής:** Εκεί στην άκρη του Ηλιακού Συστήματος ..... πως να μην είναι.....

**Ήλιος:** Κι όμως δεν είναι μόνος του. Τόσοι άλλοι αστεροειδείς είναι μαζί του.

**Ερμής:** Μην ξεχνάμε όμως ότι τον αποχακτήρισαν οι άνθρωποι από πλανήτη σε νάνο.... Έχει πικραθεί....

**Ήλιος:** Αχ αυτοί οι άνθρωποι, μας έχουν τρελλάνει με τον εγωκεντρισμό τους. Δεν βλέπεις τι έχουν κάνει στην Γη;

**Ερμής:** Βλέπω Καυτερότατε....

**Ήλιος:** Γιατί τον αποχακτήρισαν;

**Ερμής:** Γιατί η τροχιά του διασταυρώνεται με άλλες και γιατί δεν μοιάζει με τους άλλους εξωτερικούς πλανήτες που είναι γίγαντες αερίων.... αυτός είναι πετρώδης!

**Ήλιος:** Μάλιστα! Τί θα κάνουμε λοιπόν με τον Πλούτωνα; Λές να ζητήσουμε εξωτερική βοήθεια;

**Ερμής:** Άκουσα ότι ο Κομήτης του Χάλεϊ αναλαμβάνει τέτοιες περιπτώσεις.

**Ήλιος:** Αυτός δεν είναι που έρχεται κάθε 76 χρόνια;

**Ερμής:** Τι είναι 76 χρόνια για εμάς κύριε..... Να τον ενημερώσω;;; Το 2061 θα ξαναπεράσει από την Γη.

**Ήλιος:** Τι να πω....Λένε ουδέν κρυπτόν υπό εμού του Ηλίου αλλά τελικά μάλλον θα τον χρειαστούμε ..... Θα στείλω ηλιαχτίδες να τον ενημερώσουν σχετικά.

**Ερμής:** Εντάξει λοιπόν . Με θέλετε κάτι άλλο Εκλαμπρότατε;

**Ήλιος:** Όχι Ερμή μπορείς να πηγαίνεις.....

### ΣΚΗΝΗ 3<sup>η</sup>

**(Ο Κομήτης του Χάλεϊ ανακρίνει τους Εσωτερικούς Πλανήτες)**

(Ακούγεται από μακριά το τραγούδι από την ταινία «Ρόζ Πάνθηρας» . Ο Κομήτης του Χάλεϊ μπαίνει στην σκηνή κρατώντας έναν μεγενθυτικό φακό ενώ τον περιμένουν οι πλανήτες)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Καλημέρα σας! (απευθυνόμενος στον Ερμή)

**Ερμής:** Καλημέρα σας.... (σκουπίζει το μέτωπό του - σκάει από την ζέστη.....)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Τι μου κάνετε;

**Ερμής:** Τι να κάνω εδώ.... Λιώνω από την ζέστη και τρέχω σαν τρελός γύρω από τον Ήλιο....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Δεν είστε ο Πλούτωνα;

**Ερμής:** Σας μοιάζω με τον Πλούτωνα; Εγώ είμαι γεμάτος κρατήρες, λιωμένος από την μια μεριά και παγωμένος από την άλλη. Ο Ερμής είμαι, ο

κοντινότερος πλανήτης από τον Ήλιο. Εξ' άλλου δεν έχω κανέναν δορυφόρο.  
(Ας όψεται ο ήλιος.... -Ψιθυρίζει)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Τι είπατε δεν σας άκουσα;

**Ερμής:** Τίποτα , τίποτα.... (αυτός ο Ήλιος τίποτα δεν με αφήνει ..... με λιώνει σιγά σιγά.... μου' ρχονται από παντού αστεροειδείς .... ούτε έναν δορυφόρο δεν έχω...αμάν πια αυτή η βαρύτητά του!!!! -Ψιθυρίζει)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Τι είπατε δεν σας άκουσα;

**Ερμής:** Τίποτα , τίποτα.... δεν είμαι ο Πλούτωνα και δεν τον έχω δει πουθενά εδώ κοντά.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Μάλιστα..... η κυρία;

**Αφροδίτη:** Εμένα λέτε;

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Ναι εσάς! Είδατε κάπου τον Πλούτωνα;

**Αφροδίτη:** Όχι δεν νομίζω να έχει περάσει καθόλου προς τα εδώ..... Εσείς ποιος είστε; Καινούριος; (με νάζι)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Είμαι κομήτης!

**Αφροδίτη:** Ω!!! Κομήτης!!! (με νάζι)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Ναι ο Κομήτης του Χάλεϊ. Χάρηκα για την γνωριμία!  
Εσείς;

**Αφροδίτη:** Αφροδίτη, η δεύτερη από τους πλανήτες του Ηλιακού..... Τι υπέροχη ουρά!!! Τι θεληματικός πυρήνας!!!!

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Βρίσκετε; Είναι γεμάτη από Υδροκυάνιο δεν είναι τρομακτική;

**Αφροδίτη:** Υδροκυάνιο (σνομπ) μα εσείς είστε άκακος χρυσέ μου!! Εγώ .....έχω Θεϊκό οξύ! !!! Και ,σε συνδυασμό με το Διοξειδίο του Άνθρακα, λιώνω ακόμα και Μόλυβδο!!!! Είμαι πιο θερμή..... ακόμα και από τον Ερμή που είναι δίπλα στον Ήλιο. (κουνάει την βεντάλια της) Ας είναι καλά το φαινόμενο του Θερμοκηπίου.....

**Ερμής:** Είναι αλήθεια (κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι του.....)

**Γη:** Λάμπει κι όλας πάραπολύ, παρ' όλο που είναι πλανήτης και όχι άστρο. Οι άνθρωποι την λένε Αυγερινό, αν την παρατηρούν στην Ανατολή του Ήλιου, ή Αποσπερίτη, αν την παρατηρούν στη Δύση του.

**Αφροδίτη:** Είμαι εκθαμβωτική γιατί είμαι πολύ κοντά σου αδερφούλα (κοιτώντας την Γη) και έχω και αυτά τα λευκά σύννεφα που ανακλούν το φως!!!!

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Εσείς ποια είστε; (κοιτώντας την Γη)

**Γη:** Εγώ είμαι η Γη , ο τρίτος πλανήτης από τον Ήλιο που έχω ωκεανούς .... ατμόσφαιρα με οξυγόνο και όζον που με προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία .... έχω ζωή..... Είμαι ευλογημένη!!!

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Κι αυτή; (δείχνει την Σελήνη)

**Σελήνη:** Σελήνη, ο Δορυφόρος της , με λένε και Φεγγάρι!

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Εσείς δεν είστε που μπήκατε τις προάλλες ανάμεσα στην Γη και στον Ήλιο και προκαλέσατε έκλειψη Ηλίου;:::;

**Σελήνη:** Ναι εγώ! Ήταν φανταστικά! Χιλιάδες άνθρωποι κοίταζαν προσεκτικά με ειδικούς φακούς αυτό το αστρικό φαινόμενο. Παλιά νόμιζαν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, ότι ο Ήλιος έσβησε.... ότι θα σταματούσε η φωτοσύνθεση, τα φυτά , η ζωή στη Γη..... Τώρα ξέρουν ότι σε λίγα λεπτά ο Ήλιος θα ξεπροβάλλει ολόλαμπρος στον ουρανό της Γης ..... Τίποτα το ανησυχητικό!!!

**Γη:** Ναι έγινε μια στις 20 Μαρτίου του 2015, ήταν ορατή και από την Ελλάδα , την χώρα των ανθρώπων που έδωσαν ονόματα στους περισσότερους από εμάς τους πλανήτες. Μας ονόμασαν όπως τους Θεούς τους!

**Σελήνη:** Θα γίνει άλλη μια το 2017 που θα είναι ορατή μόνο από την Αμερική στις 21 Αυγούστου.

**Γη:** Αμερική.... αυτοί δεν έστειλαν το 1969 στις 20 Ιουλίου ανθρώπους στην Σελήνη;

**Σελήνη:** Ναι, ακόμα έχω τις πατημασιές του Νιλ!!!

**Γη:** Εμ βέβαια, εσύ δεν έχεις ατμόσφαιρα για να διαβρωθούν.....

**Άρης:** Εγώ έχω ατμόσφαιρα, κάποτε είχα και νερό. Τα πανάρχαια φαράγγια μου το αποδεικνύουν. Έχω ακόμα και εποχές!!!

**Γη:** Εσύ είσαι κόκκινος!!!

**Άρης:** Ναι γιατί ο σίδηρος στην επιφάνειά μου έχει σκουριάσει..... έχει γίνει τριοξειδίο του σιδήρου.

**Αφροδίτη:** Έχεις ακόμα και νερό υπό μορφή πάγου στους πόλους σου!!!

**Άρης:** Ναι είναι αλήθεια! Θα είχα και ζωή όπως η Γη αν δεν έχανα την ατμόσφαιρά μου όταν ήμουν νεαρούλης 4 δις χρόνια πριν. Οι άνθρωποι θα έρθουν αυτοπροσώπως να με εξερευνήσουν έως το 2030. Να σιγουρευτούν ότι δεν έχω .... μικρά πράσινα ανθρωπάκια χαχαχαχα

**Σελήνη:** Εσύ δεν έχεις το πιο ψηλό βουνό του ηλιακού Συστήματος;

**Άρης:** Ναι , τον Όλυμπο, είναι σβησμένο ηφαίστειο και ψηλό όσο 3 φορές το ψηλότερο βουνό της Γης το Έβερεστ!!!

**Σελήνη:** Εσείς ποιοι είστε;;;

**Δείμος:** Είμαι ο Δείμος και αυτός είναι ο Φόβος.

**Φόβος:** Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Ήρθαμε από την ζώνη των αστεροειδών, εδώ δίπλα και κολήσαμε στον Άρη λόγω της βαρύτητάς του.

**Δείμος:** Είμαστε οι δορυφόροι του!

**Ερμής:** Αυτά είναι , 2 δορυφόρους ο Άρης κανέναν εγώ (Αχ αυτός ο Ήλιος..... -Ψιθυρίζει)

**Φόβος:** Είπατε κάτι;

**Ερμής:** Όχι, τίποτα , τίποτα.... συνεχίστε.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Να υποθέσω ότι κανείς σας δεν γνωρίζει κάτι για τον Πλούτωνα, ε;;;

**Εσωτερικοί Πλανήτες:** Όχι τίποτα, μήπως να ρωτάγατε στην Ζώνη των Αστεροειδών;

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Ζώνη τι;

**Άρης:** Αστεροειδών. Είναι κυρίως βράχοι ή κομμάτια από σίδηρο σαν πατάτες, μεγάλοι και μικροί, από 50 μέτρα μέχρι 2μιση χιλιάδες χιλιόμετρα. Θα ενώνονταν να φτιάξουν άλλον έναν πλανήτη αλλά ο Δίας δεν τους άφησε.....

**Δείμος:** Δεν μας άφησε..... Η βαρύτητά του είναι πολύ μεγάλη!

**Ερμής:** Αχ πως σε καταλαβαίνω.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Καλά και οι νάνοι πλανήτες τι είναι;

**Φόβος:** Αυτοί είναι αστεροειδείς με σφαιρικό σχήμα όπως η Δήμητρα, που είναι ο μεγαλύτερος νάνος από όλους εκεί μέσα.

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Που να ψάχνω εκεί αυτοί είναι εκατομμύρια!!!.....

## ΣΚΗΝΗ 4<sup>η</sup>

### (Ζώνη των Αστεροειδών χορευτικό)

(απογοητευμένος ο Κομήτης χάνεται μέσα στο πλήθος των αστεροειδών που χορεύει και τραγουδάει .... μάταια ψάχνει τον Πλούτωνα .... δεν μπορεί να τον βρει μέσα στο πλήθος)

-Στην ζώνη αυτή σαν μπεις

-κοντά σου θα μας βρεις

-μένα σχήμα ελλειπτικό

-σε ατέρμωνα χορό

-Δήμητρα &

-Εστία

-Σύλβια &

-Υγεία

-Ήρα &

-Ψυχή

-Καμμίλη

- Υπομονή

-Όλα εμείς κορίτσια εδώ,

-Σε ατέρμωνα χορό

-κι η βαρύτητα του Δία....

-δεν του ξέφυγε....καμία!!!!

-Πως να είσαι πιο σαφής

-Είμαστ' αστεροειδείς

-Οι τροχιές μας θα ποικίλλουν

-και ο τρόμος συνεχής

-Δεν είμαστε μόνο εμείς.....

-Είναι κι άλλοι ασυνεπείς....

-Σκόρπιοι βρίσκονται παντού,

-τρόμο φένουνε στον νου

-κι ιδιαίτερα στη Γη,

-όπου άνθρωποι πολλοί,

-φόβο έχουνε για μας,

-μην σκορπίσουμε με μιας,

-τρομερή καταστροφή,

-όπως τότε στην αρχή,



-στην Κρητιδική εποχή.....

-Πάνε κι οι Δεινόσαυροι, γίνανε πουλιά

-λίγοι την γλυτώσανε.... τα Θηλαστικά

-από τότε άρχισαν να φοβούνται όλοι....

-μήπως γυρίσουμε ξανά στην μικρή τους γειτονιά.

## ΣΚΗΝΗ 5<sup>η</sup>

(Δίας και Δορυφόροι)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Καλημέρα σας!

**Δίας :** Καλημέρα σας!

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Ο Δίας ε;;;:

**Δίας:** Πως το καταλάβατε; Είμαι ο πέμπτος πλανήτης και ο πρώτος γίγαντας αερίων.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Δεν ξεχνιέστε αγαπητέ.... Ειδικά η κόκκινη κηλίδα σας!

**Δίας :** Το ξέρω το ξέρω...Μια απλή καταιγίδα είναι απλά διαρκεί εκατοντάδες χρόνια, γιαυτό εντυπωσιάζει (με ύφος ψωνάρας)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Τρέχετε πιο γρήγορα από όλους ε;;;:

**Δίας :** Είναι αλήθεια ότι μ'αρέσει να είμαι πρώτος. Είμαι ο ΠΙΟ μεγάλος , ο ΠΙΟ γρήγορος στο spin, ο ΠΙΟ λαμπερός, έχω την μεγαλύτερη κηλίδα, τους περισσότερους δορυφόρους, την μεγαλύτερη Βαρύτητα.... Μ'αρέσω.....  
Μ'αρέσω..... (με ύφος ψωνάρας)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Είναι αλήθεια ότι παρα λίγο να γίνετε άστρο;

**Δίας :** Δεν θέλω να θυμάμαι αυτή την εποχή.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Είναι αλήθεια πως οι δορυφόροι σας έχουν όλοι ονόματα γυναικών και μάλιστα είναι παλαιοί έρωτες του συνονόματου αρχαίου Θεού;

**Δίας :** Όχι όλες είναι κι ο Γανυμήδης. Έχω όμως αξιολογότετους δορυφόρους δεν βρίσκετε;

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Φυσικά. Τώρα τελευταία γίνεται ντόρος για την Ευρώπη.

**Δίας :** Ναι έχει φλοιό από πάγο. Ψάχνουν να βρουν αν από μέσα έχει νερό κι αν στο νερό έχει ζωή .

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Μήπως είδατε πουθενά τον Πλούτωνα;

**Δίας :** Αυτόν τον μικρούλη λέτε, τον νάνο;

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Ναι τον ψάχνει ο Ήλιος, αυτός με έστειλε.

**Δίας :** Τι να σας πω.... αν τον βρείτε πουθενά ανάμεσα στους δορυφόρους μου.... είναι τουλάχιστον 67! Να φανταστείτε ότι δεν θυμάμαι όλα τα ονόματά τους ... 1 γιο και 66 κόρες..... οι μεγαλύτεροι είναι ο Γανυμηδης , η καλλιστώ, η Ιώ και η Ευρώπη που είπαμε.... Γανυμηδη παιδί μου τον είδες πουθενά;

**Γανυμήδης:** Όχι Δία πουθενά

**Ερμής:** Καλέ αυτός είναι πιο μεγάλος κι από εμένα... και είσαι δορυφόρος του Δία;

**Γανυμήδης:** Ναι .Η τεράστια Βαρύτητα του Δία δεν με άφησε να γίνω πλανήτης και έτσι έγινα δορυφόρος του

**Ερμής:** Υπάρχουν και χειρότερα.... (Ψυθιρίζει)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Εσείς ποια είστε;

**Ευρώπη:** Είμαι η Ευρώπη μα δεν με καταλάβατε; Έχω τις γραμμώσεις μου-ρήγματα πάνω στον πάγο που είναι στην επιφάνειά μου και φακίδες αόλιωμένο και σπασμένο πάγο. Είναι χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι είμαι κατοικήσιμη γιατί σύντομα θα με επισκεφτούν.

**Γανυμήδης:** Η Καλλιστώ και η Ιώ που είναι; Η Καλλιστώ είναι η γηραιότερη, με τους περισσότερους κρατηρες όπως τη Βαλχάλλα που είναι μεγάλη σαν την Αυστραλία! Η Ιώ; Μήπως χάθηκε; (κοιτάζει δεξιά κι αριστερά με αγωνία)  
Ξέρετε σιγά σιγά χάνει την μάζα της ..... της την τραβάει ο Δίας με την βαρύτητα του..... (προς Ερμή στο αυτί- .... υπάρχουν πολύυυυ χειρότερα.....)

## ΣΚΗΝΗ 6<sup>η</sup>

(Υπόλοιποι εξωτερικοί πλανήτες)

**Κρόνος :** Μα που είναι ο Κομήτης;; Από όλους πέρασε εμένα δεν θα με δει;;  
Αχ πως με πονάει η μέση μου μ' αυτούς τους δακτύλιους γύρω γύρω.....  
κουράστηκα πια!!!! Όχι τίποτ' άλλο φοβάμαι μην περάσει πολύ κοντά μου ,  
θρυμματίσει κανένα δορυφόρο μου κι αποκτήσω κι άλλους δακτυλίους ..... δεν  
αντέχω Η ΜΕΣΟΥΛΑ μου!!! Αυτό μου έλειπε τώρα!!! (Ξεφυσάει)

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Γειά σας Κρόνε!

**Κρόνος :** Εσείς είστε ο κομήτης;; Λίγο πιο μακριά παρακαλώ. Μην πάθω  
πάλι τα ίδια.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Είδατε κάπου τον Πλούτωνα;

**Κρόνος :** Όχι πουθενά. Έψαξα κι όλας καθώς σας περίμενα....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Μήπως κανένας από τους 62 δορυφόρους σας;

**Κρόνος :** 62 έμειναν; Μπα δεν νομίζω... Τιτάνα τον είδες πουθενά;

**Τιτάνας:** Που να τον δω ανάμεσα σε τόσους δορυφόρους.... τόσους  
δακτυλίους..... τουλάχιστον 6 έχετε.... Άλλοι από σκόνη...άλλοι από πάγο....  
άλλοι από βράχους.....

**Κρόνος :** Πες τα Τιτάνα... ας όφονται οι κομήτες και οι μετεωροειδείς.....  
κάθε φορά που συγκρούονταν με έναν δορυφόρο μου ..... δος του κι ένας  
δακτύλιος.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Άρα δεν τον είδατε τον Πλούτωνα..... Μήπως εσείς  
Ουρανέ; Μα τι κάνετε!!!! Εσείς κυλιέστε!!!!

**Ουρανός:** Ναι εγώ ρολάρω σαν βαρελάκι πάνω στην εκλειπτική, πλάκα δεν  
έχει; Είμαι τελείως διαφορετικός από τους άλλους και φιλότεχνος, οι  
δορυφόροι μου αγαπούν τον Σαίξπηρ, έχουν όλοι ονόματα από τα έργα του.  
Έχω Ιουλιέττα, έχω Οφηλία.... έχω και Άριελ αλλά.... δεν είναι γοργόνα!!!

**Ποσειδώνας:** Την πάτησε μάλλον πολύ παλιά. Κάποιος συγκρούστηκε μαζί του  
κι από τότε ρολάρει σαν βαρέλι..... κι η Μιράντα ο δορυφόρος του παραλίγο να  
κομματιαστεί αλλά η βαρύτητα την ξανακόλησε.....

**Ερμής :** (Να που η Βαρύτητα χρησιμεύει τελικά...) Εσείς ποιός είστε;

**Ποσειδώνας:** Ο Ποσειδώνας είμαι, ο τελευταίος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος..... εκτός κι αν βρεθεί κανένας ακόμα ..... κανείς δεν ξέρει..... Μετά από εμένα ξεκινά η ζώνη του Κάιπερ με αστεροειδείς και νάνους πλανήτες. Εκεί ήταν ο Πλούτωνας , ήταν ο μεγαλύτερος!

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Εσείς δεν είστε γίγαντας πάγου;

**Ποσειδώνας:** Ναι κι εγώ και ο Ουρανός διαφέρουμε κάπως από τον Δία και τον Κρόνο.... αυτοί έχουν αέρια. Ο Δίας έχει κόκκινη κηλίδα ενώ εγώ μαύρη.

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Είστε λίγο μυστικοπαθής ε;;;;

**Ποσειδώνας:** Κρατάτε μυστικό; Έχω πυρήνα από διαμάντια. Ξέρετε τι έχει να γίνει άμα το καταλάβουν οι άνθρωποι;; Αλλοίμονό μου!!! Για όλα τους έχω ικανούς. Είδατε τι έκαναν στην γη;

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Τι έκαναν;

**Ποσειδώνας:** Μα καλά δεν βλέπετε εσείς τις διαφορές που έρχεστε κάθε 75 χρόνια; Δεν άλαξε τίποτα;;

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Πως , πως. Λιγότερα δάση, περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, παρά λίγο να χάσουν το όζον από την στρατόσφαιρα, οι πάγοι υποχωρούν ..... τα βλέπω πως δεν τα βλέπω.....

**Ποσειδώνας:** Και τι λέτε για όλα αυτά;

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Τι να πω..... ας πρόσεχαν.. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι που πάνε θα το φάνε το κεφάλι τους. Θα εξαφανιστούν και θα έρθει ο επόμενος..... Η Γη εκεί θα είναι, δεν παθαίνει τίποτα για τα επόμενα 4 δις χρόνια. Άντε να πέσει κανένας αστεροειδής.....τι θα πάθει;;; Τίποτα. Οι οργανισμοί εξαφανίζονται , αυτή μια χαρά είναι. Εγώ αυτά βλέπω κάθε τόσο που περνώ από την γειτονία σας.

(Ξαφνικά καταφθάνει η Δήμητρα με τον Πλούτωνα και τον Χάροντα τον δορυφόρο του)

**Δήμητρα:** Παρ' τε τον από την ζώνη μας ..... δεν τον αντέχω άλλο!!!

**Πλούτυνας:** Μα γιατί με διώχνετε πεθερούλα; Δεν μπορώ θέλω να πω τον πόνο μου.

**Δήμητρα:** Να τον πεις στον Χάροντα, εγώ δεν σε αντέχω άλλο!!!

**Χάροντας:** .....όχι ....όχι άλλο Θεέ μου!!!!!!

**Πλούτυνας:** κι εσύ τέκνον Χάροντα;;; Κανείς δεν θέλει έναν έκπτωτο πλανήτη .... έναν νάνο.....

**Δήμητρα:** Δεν είναι που είσαι νάνος, είναι που γκρινιάζεις ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ!!!!

**Χάροντας:** Αυτό το είχε και παλιά. Γκρινίαζε που ήταν ο τελευταίος. Γκρινίαζε που τον έπαιρναν φωτογραφίες οι Νέοι Ορίζοντες. Νευρίαζε ..... Δεν ξέρετε τι έχω περάσει....

**Δήμητρα:** Σε πιστεύω... (στον Χάροντα) Πλούτωνα (γυρίζει και τον κοιτάζει αυστηρά) Θα κάτσεις ΕΔΩ. ΕΔΩ είναι η θέση σου. Μην με αναγκάσεις να παραπονεθώ στον Ήλιο.

**Ερμής:** Μην στεναχωριέσαι Πλούτωνα..... εμείς είμαστε τα άκρα. Εσύ ο πιο μακρινός νάνος.. εγώ ο πιο κοντινός πλανήτης. Φυλάς Θερμοπύλες , μην το ξεχνάς.... δεν επιτρέπεται να αφήνεις το πόστο σου.

**Πλούτυνας:** Καλά με πείσατε, θα επιστρέψω . Χάροντα έλα, πάμε πίσω στηνΖώνη του Κάιπερ. Στους φίλους μας τους αστροειδείς.....

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Επιτέλους, έφερα εις πέρας την αποστολή μου!!! Πάω στον Ήλιο να πληρωθώ!!!!!!

**Ερμής:** Βιάσου γιατί κάτι πήρε τ' αυτί μου για μνημόνια χρεοκοπίες και στάσεις πληρωμών..

**Κομήτης του Χάλεϊ:** Λες να έχουν ξελασπώσει σε 75 χρόνια που θα ξανάρθω;

**Ερμής:** ..... το ελπίζω.....

## ΣΚΗΝΗ 7<sup>η</sup>

(ο χορός των πλανητών)

Η τροχιά μας κυκλική,  
μες την γειτονιά αυτή,  
γίγαντες αεριώδεις ,  
μα και αστεροειδείς πετρώδεις.

Γύρω γύρω τριγυρνάμε,  
στην ζωή καλοπερνάμε,  
δακτυλίδια ένα σωρό,  
έχουν στήσει τον χορό.

Έχουμε και δορυφόρους,  
στην ζωή συνοδοιπόρους,  
κι έναν Ήλιο φωτεινό,  
που' ν' αστέρι λαμπερό

**ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ!!!!**

**Συγγραφείς σεναρίου:**

Αικατερίνη-Μαρία Ρόζη ([rosi\\_corina@yahoo.gr](mailto:rosi_corina@yahoo.gr))