

Μετά από ένα ατύχημα ο Εγκέφαλος πέφτει σε κώμα.

Τα υπόλοιπα ζωτικά όργανα, χτυπημένα κι αυτά και χωρίς ηγεσία, ορίζουν μια συνάντηση για να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Στη συνάντηση έρχονται πρώτα το Παχύ και το Λεπτό έντερο και αρχίζουν να συζητούν για το επεισόδιο και τις αιτίες που το προκάλεσαν.

Μέσα από τη συζήτηση προκύπτει μια άλλη πλευρά των πραγμάτων.

Σκηνή 1^η

Τίτλος : Φίλοι εξ Αίματος

(μπαίνουν βηματίζοντας γρήγορα το λεπτό έντερο και το παχύ αργά)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Θεε να με τρελάνεις; Τι εννοείς, ο εγκέφαλος είναι σε κώμα;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Σου είπα. Λίγη ώρα μετά το τράνταγμα είδα το δεξί νεφρό. Είχε τα χάλια του. «Τι έγινε» του λέω, «άσ' τα» μου λέει «καταστροφή». Κάποιο δυστύχημα, οι περισσότεροι έχουν κτυπήσει και ο Εγκέφαλος είναι σε κώμα.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(εκνευρισμένο)* Καταλαβαίνεις πόσο σοβαρά είναι αυτά που λες; Αν ο εγκέφαλος είναι σε κώμα, είμαστε χαμένοι *(τον πιάνει και τον κουνάει)*. Είμαστε νεκροί το καταλαβαίνεις; Τελειώσαμε.

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(κοιτάει προς τα πάνω και κουνάει τα χέρια απελπισμένος)* Αχ αρχάγγελε Γαβριήλ σου' ρχομαι. *(Γυρνάει προς το παχύ)* Περίμενε τώρα θα ρθουν και θα μάθουμε λεπτομέρειες.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Η καρδιά;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Όχι, η καρδιά είναι εντάξει, δεν την ακούς; Αυτή, λέει, θα έρθει να μας ενημερώσει. *(βηματίζει νευρικά)*

Αυτό ήταν... θα πεθάνουμε... τι τις θέλουμε τις συναντήσεις και τις ενημερώσεις; Αφού ήμαστε νεκροί!... Τέλειωσε!.. ας το πάρουμε απόφαση!

ΠΕ-ΘΑΙ-ΝΟΥ-ΜΕ

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(σκέφτεται και δεν τον πολυπιστεύει)* Πάθαμε ένα ατύχημα. Ωραία! Θα χειρουργηθούμε και όλα εντάξει... Θα είμαστε πάλι όπως πριν,..... μη σου πω και καλύτερα. Για 4-5 μέρες, μετά το χειρουργείο εμείς θα είμαστε αραχτοί. *(σκέφτεται)* Δεν θυμάσαι τότε με τη γαστρορραγία; Μια βδομάδα μας είχανε με ορό. Βέβαια το καημένο το στομάχι υπέφερε,αλλά εμείς κάναμε διακοπές..

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Και τώρα διακοπές θα κάνουμε... Σε τόπο χλοερό.

(Ακούγεται δυνατός βορβορυγμός)

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(απορημένο και φοβισμένο)* Τι ήταν αυτό;

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(ναζιάρικα)* Εγώ.. το ξέρεις ότι όταν συγχύζομαι γουργουρίζω. Ωχ... θα αρχίσει τώρα και ο τυμπανισμός...

Μπαίνει το δεξί νεφρό νευρικό

ΝΕΦΡΟ: Μόνοι σας είσαστε; Δεν ήρθαν οι άλλοι;

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Όχι πες μας τι έγινε;

ΝΕΦΡΟ: Κοίταξε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι έγινε. Ακόμα είναι συγκεχυμένα τα πράγματα. Φαίνεται πως είχαμε κάποιο ατύχημα, μάλλον τροχαίο ...σοβαρό.τα οστά έχουν κατάγματα ...αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχουν κτυπηθεί κάποια ζωτικά όργανα. Ξέρω ήδη για το αριστερό νεφρό, τη σπλήνα...

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Θεέ μου τι θα κάνουμε;

ΝΕΦΡΟ: Ψυχραιμία! Με τον πανικό δεν βγαίνει τίποτα.
(παρόλα αυτά ούτε αυτό δείχνει ήρεμο) Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε μπει ακόμα χειρουργείοκαι έχουμε αιμορραγίες. Τώρα που ερχόμουν βουτήχτηκα μέχρι το λαιμό στο αίμα. Ίσως γι αυτό να αργούν και οι άλλοι.

(Ακούγεται ηλεκτρονικός βόμβος και μια γαλάζια δέσμη σαρώνει τη σκηνή)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: (κοιτάζοντας ψηλά και χαρούμενο)
χαμογελάστε, μας βγάζουν αξονική.

ΝΕΦΡΟ: Αχ η καρδιά ακούγεται εντάξει!

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Ναι, αλλά γιατί δεν έχει έρθει ακόμα; Με ανησυχεί που αργεί....(σκεφτόμενος και μιλώντας στο λεπτό έντερο) Αν μείνουμε εγώ, εσύ και το νεφρό ...να φτιάξουμε δικό μας οργανισμό.

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: (κοροϊδευτικά) Α! ωραία! θες να κάνεις εσύ τον εγκέφαλο; Αν και ακόμα κι εσύ μπορεί να τα κατάφερνες καλύτερα απ αυτόν.Αυτός είναι συνέχεια μεθυσμένος.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: (χαμηλόφωνα κοιτάζοντας ψηλά) Σσσσσι!
Τρελάθηκες;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Σιγά μη μ' ακούσει. Αφού είναι σε κόμα.

ΝΕΦΡΟ: Πάντως έτσι είναι... και το ατύχημα γι αυτό έγινε.
Πάλι είχε πιεί.

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Κι εσύ που το ξέρεις;

ΝΕΦΡΟ: Εγώ που το ξέρω; Εμείς τα νεφρά τραβάμε όλο το ζόρι απ το αλκοόλ που κατεβάζει, εμείς και το συκώτι.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Αμ εγώ; Έχω πεθάνει στους κολικούς... άσε τι περνάω με τις αιμορροΐδες μου.

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Ε!....(μισοκοιτάζοντας τον) εσύ, η καρδιά και το συκώτι τον έχετε δέσει το γάιδαρο σαςαλίμονο από εμάς που θα μας φάνε τα σκουλήκια.

ΝΕΦΡΟ: Τι εννοείς, έντερο;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Λέω ότι εγώ και ο χοντρός τελειώνουμε.... οι μάγκες δεν τελειώνουν, απλώς παίρνουν μετάθεση.

ΝΕΦΡΟ: Μετάθεση;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: (με επικριτικό ύφος) Ακριβώς!.. θα σας πάρουν από 'δω και θα σας εγκαταστήσουν σε άλλο Σύστημα, όπου θα συνεχίσετε κανονικά της ζωούλα σας.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Γίνετε αυτό;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Γίνεται, γίνεταιτο λένε μεταμόσχευση οργάνων. (γυρνώντας προς το νεφρό με παρότρυνση) Άντε άντε... αρχίστε να ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Κι εμείς;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Μη κοιτάς εμάς... εμείς θα πεθάνουμε μαζί με τον εγκέφαλο. Τιμητική φρουρά.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Α! γι αυτό μας έκαναν αξονική;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Ακριβώς ήθελαν να δουν ποια όργανα είναι σε καλή κατάσταση για να τα πάρουν για μεταμόσχευση.

(παύση το παχύ έντερο μένει σκεπτικό ενώ το λεπτό βηματίζει νευρικά και το νεφρό δυσανασχετεί.)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Γιατί κάνουν μεταμόσχευση μόνο στην καρδιά και στα νεφρά; Γιατί δεν κάνουν και σε μας;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Δεν ξέρω. Μεταμοσχεύουν συγκεκριμένα όργανα. Καρδιά, νεφρά, συκώτι, μάτια... εμείς πάντως στον κατάλογο δεν είμαστε.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Τα λες αυτά για να τρομοκρατήσεις... και σου έχω πει να μην το κάνεις αυτό, γιατί παθαίνω διάρροιες.

(Το λεπτό έντερο τον αγνοεί και συνεχίζει να βηματίζει. Φαίνεται απορροφημένο)

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(Μονολογεί)* θα μας βάλουν στο χειρουργείο ..θα πάρουν την καρδιά, τα νεφρά... και οι υπόλοιποι «άμωμοι εν οδώ αλληλούια» *(αναστεναγμος)*

(Ησυχία. Ακούγεται μόνο ο παλμός της καρδιάς και το νεφρό κάθεται σκεπτικό στη καρέκλα)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(Μονολογώντας αλλά μάλλον θέλοντας να βρει τρόπο να μην μείνει πίσω και μισοκοιτάζοντας το λεπτό έντερο)* Εγώ πάλι... να φύγω από δω που τους ξέρω όλους, που έχουμε μεγαλώσει μαζί, που είναι το σπίτι μου τέλος πάντων και να πάω σε ένα ξένο σύστημα με άγνωστα όργανα, μόνο και μόνο να ζήσω μερικά χρόνια παραπάνω, το θεωρώ.. τι να πω... βλακεία...*(κοιτάει και το νεφρό)*. Όχι βέβαια πως εσύ είσαι ο καλύτερος χαρακτήρας του κόσμου, αλλά σε έχω συνηθίσει, σε ξέρω από τότε που ήρθα στη ζωή, έχουμε περάσει τόσα μαζί ...πόνους, φουσκώματα, δυσπεψίες...

(Έχοντας μια αναλαμπή) Αχ θυμάσαι τότε με το χαλασμένο τυρί;
Τότε που...

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Τι θα γίνει τώρα ρε χοντρέ; Θα το ρίξουμε
στις αναμνήσεις; Που νομίζεις ότι είσαι. Σε ριγιούνιον παλιών
συμμαθητών;

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(γυρίζει την πλάτη και βηματίζει αργά)* Όχι
αλλά προσπαθώ να σου πω ότι δεν είναι και τόσο καλό να φύγει
κάποιος και να πάει σε άλλο οργανισμό.

*(Γυρνάει πάλι προς το λεπτό έντερο που τον κοιτάει
αποσβολωμένο)*

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Λοιπόν τι λες;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(εκνευρισμένο)* Εγώ λέω να κάνεις μια
συστροφή, να παγιδεύσεις τον αέρα σε ένα σημείο και μετά...
με ένα δυνατό σπασμό, να πιέσεις και χρατς να σκιστείς
..σύντομα πράγματα.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Αυτό είναι χαρακίρι δεν μ' αγαπάς.

(Μπαίνει η καρδιά μαζί με ένα πνεύμονα με κουρασμένο βήμα)

*Ξαφνικά ο παλμός της καρδιάς σταματάει χαμηλώνουν τα φώτα
και όλοι πέφτουν στο πάτωμα*

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Πεθάναμε;

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Πεθάναμε;

*Ακούγεται πολύ δυνατός κοφτός ήχος και ταυτόχρονα λάμψη σαν
αστραπή φωτίζει τη σκηνή, όλοι τραντάζονται.*

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: τι ήταν αυτό; Πεθάναμε;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: όχι ηλεκτροσόκ! Για την καρδιά

(επαναλαμβάνεται πάλι ο δυνατός ήχος και η λάμψη. Όλοι τραντάζονται. Μεσολαμβάν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής και επαναλαμβάνονται για τρίτη φορά περνούν κάποια δευτερόλεπτα απόλυτης σιωπής και τότε ακούγεται ο πρώτος παλμός της καρδιάς και τα φώτα σιγά σιγά ανάβουν.)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Επανήλθε! Ξεκίνησε! *(σηκώνεται και αρχίζει να χοροπηδάει)* Πω! πω! τι λαχτάρα ήταν αυτή;

Ακούγεται δυνατός βορβορυγμός και ταυτόχρονα κατευθύνονται προς την καρδιά για να δουν αν είναι καλά.

ΝΕΦΡΟ: Καρδιά! Καρδιά! Είσαι καλά ; *(γυρνώντας προς τους άλλους)* Αν συνεχίσουμε να κάνουν ηλεκτροσόκ, στο τέλος θα γίνουμε μπάρμπεκιου!

ΚΑΡΔΙΑ: Αισθάνομαι κάπως περίεργα

ΝΕΦΡΟ: Δεν είναι τίποτα από την ταλαιπωρία του ατυχήματος *(ούτε αυτός το πιστεύει)*

(το παχύ έντερο κοιτάζει συνωμοτικά τριγύρω και χαμηλώνει τη φωνή και λέει προς το λεπτό έντερο)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Να βάλουμε αγγελία στις εφημερίδες « Παχύ και Λεπτό έντερο, σε άριστη κατάσταση, ζητούν σώμα να μεταμοσχευτούν»

ΝΕΦΡΟ: Μα τι λέει;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: *(ρίχνοντας μια επικριτική ματιάς στο παχύ έντερο που έχει ένα χαζοχαρούμενο ύφος)* Ας τον μην δίνεις σημασία. Καρδιά Πως είσαι; Καλά; Προς στιγμήν φοβήθηκα..... *(βλέποντας ότι είναι όρθια και σχετικά ζωνρή, αγωνιώντας ρωτάει)* Πες μας νεώτερα..

ΚΑΡΔΙΑ: Καλά είμαι.... *(Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και αφού καθίσει σε καρέκλα)* Τα όργανα που έχουν κτυπήσεις

έχουν μόνο ελαφρές κακώσεις. Δεν θα χρειαστούμε καν χειρουργική επέμβαση. Εκτός εκτός βέβαια από τον εγκέφαλο... εκεί φοβάμαι ότι έχουμε μεγάλες ζημιές. Είναι αμφίβολο... αν θα μπορέσει να ανακάμψει.(*κάνει ένα γύρω με το βλέμμα*)

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Α!τι καλά ;(*ειρωνικά*)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: (*προς το λεπτό έντερο*)Τι έπαθε; Την πείραξαν τα ηλεκτροσόκ;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Όχι αλλά μάλλον θα ετοιμάζει βαλίτσες....

ΝΕΦΡΟ: Τι λες;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: (*διστάζοντας για μια στιγμή*)Λέω αν πάθει κάτι ο εγκέφαλος, κάποιιοι θαφύγετε και εμάς θα μας αφήσετε εδώ να ... πεθάνουμε

ΚΑΡΔΙΑ: Τι πράγμα;(*αρχίζει να γελάει και να τους δείχνει*)

ΔΕΞΙ ΝΕΦΡΟ: (*προσπαθώντας να υπερασπιστεί 'ταχα την καρδιά ενώ η καρδιά συνεχίζει να χαχανίζει*) Ναι, γιατί όχι;... Αν ο οργανισμός μας πεθάνει γιατί κάποια όργανα που είμαστε υγιή να μην συνεχίσουμε να ζούμε.... και να φανούμε χρήσιμα σε κάποιον άλλο οργανισμό. Αν – να χτυπήσω ξύλο – αν πάθαινα κάτι και σας έφερναν ένα άλλο νεφρό για να ζήσετε, θα ήταν κακό; Εσύ δηλαδή..... θα προτιμούσες να πεθάνεις γιατί πέθανα εγώ;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Α γελάς, καρδιά ;.. γιατί γελάς; Μήπως κι εσύ δεν ξέρεις... τίποτα για τη μεταμόσχευση οργάνων;

ΚΑΡΔΙΑ: Βέβαια ξέρω ... γι αυτό γελάω (*ψιλοχαχανίζοντας και αναστενάζοντας*)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Α, ναι; Δεν μας λες λοιπόν κι εμάς να γελάσουμε λίγο που το έχουμε ανάγκη;

ΚΑΡΔΙΑ: Συγνώμη, αλλά είναι πολύ αστείο. Θα πάρουν εμάς για μεταμόσχευση... εμάς;

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: Ναι εσάς! Γιατί όχι;

ΚΑΡΔΙΑ: Γιατί στις μεταμοσχεύσεις εντεράκι μου τα όργανα πρέπει πάνω από όλα να είναι υγιή. Και εμείς ... εμείς είμαστε σάπιοι από το αλκοόλ.... Το συκώτι είναι λίγο πριν από την κίρρωση, τα νεφρά έχουν τα μαύρα τους τα χάλια, ...εγώ.... με είδατε πόσο καλά είμαι ... και οι πνεύμονες μην σου πω πως είναι από το κάπνισμα.(δείχνει τον πνεύμονα ο οποίος έχει ένα λυπημένο και κουρασμένο ύφος) Ποιον λοιπόν θα πάρουν για μεταμόσχευση;

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Μεταμοσχεύουν και πνεύμονες; (κοιτά προς το κοινό)

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: (κοιτά το παχύ αλλά δεν του απαντά)Πολύ τραγικά δεν μας τα λες;

ΚΑΡΔΙΑ: Τραγικά σ' τα λέω;

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: (μονολογώντας βηματίζει απογοητευμένος) Δηλαδή μόνο τα έντερα δεν τα μεταμοσχεύουν;

ΚΑΡΔΙΑ: Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου; Όλοι είμαστε ερείπια, για πέταμα, όχι να μας μεταμοσχεύσουν!... Εδώ.... όλο το σύστημα είναι υπο κατάρρευση! (σηκώνεται μονολογώντας και βηματίζοντας) Μακάρι να κάναμε για μεταμόσχευση, αλλά πού;... και εμείς θα ζούσαμε..... και σε έναν άλλο οργανισμό θα δίναμε ζωή!

ΝΕΦΡΟ: Εγώ μια χαρά είμαι! (πάει να περπατήσει και παραπατάει σαν μεθυσμένος)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: (περπατά, σκέφτεται και λέει)Ακούστε λίγο ο εγκέφαλος είναι το πιο σημαντικό όργανο αλλά δεν είναι ο

θεός. ...για σκεφτείτε το... να ζήσουμε με τον εγκέφαλο σε κώμα... μια χαρά θα είμαστε.

Όλοι κοιτούν το παχύ έντερο με απορία για να δουν αν είναι στα καλά του

ΝΕΦΡΟ: Που;... την είδες τη «μια χαρά» ...δύο φορές πήγε η καρδιά να σταματήσει...

Ακούγεται δυνατός βορβορυγμός

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: και σταμάτα να γουργουρίζεις..

Ο παλμός της καρδιάς σταματάει για λίγο και τα φώτα τρεμοπαίζουν, και η καρδιά πάει να πέσει)

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ:(Εντρομο) ώχ !... πάλι!...

(Ο παλμός ξαναρχίζει σχεδόν αμέσως και φώτα επανέρχονται. Όλοι κοιτούν προς την καρδιά)

ΚΑΡΔΙΑ: Παιδιά δεν είμαι καλά..... νιώθω κουρασμένη (πάει και κάθεται και δείχνει μισολιπόθυμη)

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ: Καθόλου τυχαίο! Η καρδιά υποφέρει από αρρυθμίες πολύ καιρό τώρα. ...Εγώ είμαι δίπλα και την βλέπω.

ΧΟΝΤΡΟ ΕΝΤΕΡΟ: Φοβάμαι νομίζω ότι θα πάθω διάτρηση και μη μου ζητήσετε το λόγο!...

Το όργανα δεν δείχνουν να τον ακούν κάθονται και δείχνουν προβληματισμένα. Σηκώνονται και ένα ένα έρχεται και φεύγει λέγοντας

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ : Ο εγκέφαλος είναι αλκοολικός,

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ -ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ: ο οργανισμός πεθαίνει

ΚΑΡΔΙΑ: αλλά δεν είμαστε υγιείς, είμαστε όλοι άρρωστοι

ΝΕΦΡΟ: όλοι εμείς κάθε μέρα που περνούσε αρρωσταίναμε
όλο περισσότερο

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ- ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ: η εξάρτηση του
εγκεφάλου από το αλκοόλ μας κατέστρεψε, μας σάπιζε

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ: όλα τα συστήματα είναι υπό κατάρρευση τα
περισσότερα ζωτικά όργανα είναι στα πρόθυρα της ανεπάρκειας

ΚΑΡΔΙΑ: η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο

*Ο παλμός της καρδιάς σταματάει. Τα φώτα χαμηλώνουν.
Ακούγεται ο δυνατός ήχος του ηλεκτροσόκ και η λάμψη στιγμιαία
 φωτίζει τη σκηνή. Περνούν κάποια δευτερόλεπτα και το
ηλεκτροσόκ επαναλαμβάνεται η καρδιά μένει σιωπηλή. Τα φώτα
σβήνουν εντελώς και στο σκοτάδι ακούγεται το χαρακτηριστικό
συνεχές σφύριγμα του καρδιογράφου που δηλώνει το τέλος της
καρδιακής λειτουργίας.*

Σκηνή 2^η

Τίτλος: Βιολογικός Μετανάστης

*Συκώτι που πηγαινοέρχεται και χολή αραγμένη να λιμάρει τα
νύχια*

ΧΟΛΗ: Βαρέθηκα να μην κάνω τίποτα μια βδομάδα τώρα.
Έμαθες πότε θα βγούμε από το νοσοκομείο; *(σταματάει το
λιμάρισμα)*...Συκώτι σου μιλάω.

ΣΥΚΩΤΙ: *(Στη Χολή, εξαγριωμένος)* ΘΑ ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΕΙΣ;

ΧΟΛΗ: *(Ξαφνιάζεται)* Αα!.. Τι ουρλιάζεις, καλέ; Μου 'κοψες
τη χολή!

ΣΥΚΩΤΙ: Κι εσύ μου' πρηξες το συκώτι!

ΣΥΚΩΤΙ: Ανησυχώ χολήτα πράγματα είναι σοβαρά..... θα
έχουμε φασαρίες...

ΧΟΛΗ: Κάτσε και ηρέμησε..... από ποιον θα έχουμε
φασαρίες;..... κάτσε πια με ζάλισες

ΣΥΚΩΤΙ: Δεν μ' ακούς! Δεν μ' ακούς!*(κουνάει το κεφάλι)*

ΧΟΛΗ: *(αδιάφορα συνεχίζοντας να κάνει ότι και πριν)*Σ' ακούω
αλλά δεν δίνω σημασίααπό ποιον... θα έχουμε φασαρίες δεν
μου λες; Από τονκαινούργιο;

ΣΥΚΩΤΙ: Αυτός παιδί μου είναι αρνάκι του θεού... όχι όχι
απ' αυτόν .. από τους άλλους *(αναστεναγμός)*

ΧΟΛΗ: *(όρθια)*Ποιους άλλους; ...Μίλα επιτέλους ..θα πάθω
χολοκυστίτιδα.... με έσκασες...

ΣΥΚΩΤΙ: Τους άλλους ...*(με νόημα γιατί δεν καταλαβαίνει)*τους
δικούς μας ντε..... τους λυσσασμένους.

ΧΟΛΗ: *(θέλοντας να τον σκάσει)* Δεν είμαι μέντιουμ ..έχεις ένα τέταρτο που πηγαينوέρχεσαι.... με φούσκωσες..

(Μπαίνει ο σπλήνας με ύφος χωροφύλακα και όρεξη ανάκρισης.)

ΣΠΛΗΝΑΣ: Τι ...συζητάτε; Γιατί διακρίνω μια ανησυχία....
(εκνευρισμένος και δυσανασχετώντας) Και χτες δεν κοιμήθηκα με τα έντερα να γουργουρίζουν.

ΣΥΚΩΤΙ: *(απολογητικά)* Ναι ...ναι... είναι που πρέπει να συντονιστούμε πάλι.... να λειτουργήσουμενα η χολή να ρίξει τη χολή της πάλι...

ΧΟΛΗ: Αα!.. φταίω κιόλας

ΣΥΚΩΤΙ: Δεν με κατάλαβες ταίρι μου.... κυριολεκτικά το λέω... χρειάζονται τη χολή σου αγάπη μου για να χωνευτούν οι τροφές. Τώρα μετά την εγχείριση που αρχίσαμε πάλι να δουλεύουμε...

ΧΟΛΗ: Α! είπα μήπως...

ΣΠΛΗΝΑΣ: Έλα μην μαλώνετε... έχουμε άλλα να πούμε.

ΧΟΛΗ: Σαν τι δηλαδή;

ΣΠΛΗΝΑΣ: Ένα έχω να σας πω... όλα τα χε η Μαριωρή η μεταμόσχευση μας έλειπε..... *(γυρνώντας προς το κοινό)* ήθελα να ΄ξερα «Ποιός έφερε εδώ μέσα αυτόν τον αλλοδαπό;»,

ΣΥΚΩΤΙ: Τι είναι αυτά που λες; Αυτό... αυτό ήταν η σωτηρία μας.

ΣΠΛΗΝΑΣ: Αα ...ώστε μιλήσατε με τον ξένο..... Α. ώστε σας έπεισε

ΧΟΛΗ:*(κάθεται)* Ποιον ξένο ; ...τον καινούργιο από δίπλα... εμένα ... μου φάνηκε ... ωραίος..μμμ

ΣΥΚΩΤΙ: Ε αυτός δεν είναι ξένοςτόρα είναι ένας από εμάς. Καλός τύπος

ΧΟΛΗ: Ναι καλός είναι ..όχι ...σαν μερικούς μερικούς εδώ μέσα

ΣΥΚΩΤΙ: Μπά! πως είπες και καλό λόγο για κάποιον ... να σε εξετάσουμε ...γιατί για τους υπόλοιπους.. είσαι σταθερή αξία «χολής»

ΧΟΛΗ: μμμ..

ΣΠΛΗΝΑΣ: Και τι είπατε ;...

ΣΥΚΩΤΙ: Ε ..να... τον καλωσορίσαμε.. μάθαμε ότι εκεί που άνηκεο εγκέφαλος dead ... και αυτός ήταν τυχερός

ΣΠΛΗΝΑΣ: Τα άλλα όργανα ...που πήγαν;..

ΧΟΛΗ: Γιατί ενδιαφέρεσαι ...θα τους στείλεις καρτ ποστάλ;

ΣΥΚΩΤΙ: Ο καημένος.. μόνο αυτός τη γλίτωσε. ...και τράβηξε των παθών τον τάραχο για να βρεθεί εδώ18 ώρες στο πάγο τον είχανε..

ΧΟΛΗ: μμμ... Για κρύος .. μια χαρά ήταν

ΣΥΚΩΤΙ: Να το θυμηθούμε να σε κοιτάξουμεδεύτερη καλή κουβέντα ...μέσα σε μια μέρα.... Πολύ

ΣΠΛΗΝΑΣ: Κάνει τον ταλαιπωρημένο αλλάμπήκε ύπουλα ανάμεσα μαςδεν θα τα πάμε καλά....

ΣΥΚΩΤΙ: (σιγά προς τη χολή)) Να δεις ότι ο σπλήνας δεν τον συμπαθεί και θα του επιτεθεί. Αυτά σου λεγα... θα ξεσηκώσει το ανοσοποιητικό.

ΧΟΛΗ:(σηκώνεται και κοροϊδευτικά) Σιγά τον λοχία ..
Κουμάντο κάνει ο θύμος αδένας .. δεν κατάλαβε ... τώρα που
ήρθε .. (ναζιάρικα)να τον αφήσουμε να φύγει

Και δεν μου λες σπληνάκι μου.... Τι σκέφτεσαι να κάνετε;

ΣΠΛΗΝΑΣ: Για τι πράγμα...(υποτίθεται απορημένος) Α για τον
ξένο.. (με ύφος αρχηγού)θα στείλω κάτι ανιχνευτές
λεμφοκύτταρα... να δούμε κανένα τρωτό σημείο .. να το
αναγνωρίσουν .. και μετά θα του δείξω εγώ(με νόημα) ... φούλ
επίθεση με καναδυο εκατομμυριάκια λεμφοκύτταρα.... και θα
του πω εγώ « Πως μπαίνει κρυφά ο κύριος σε ξένο
οργανισμό»...(τονίζοντας) και έχω και τις αμυγδαλές μαζί

ΧΟΛΗ: (κοροϊδευτικά) Καλέ σιγά.. σιγά τα αίματα.... σιγά μην
φοβηθούμε και τις αμυγδαλές τώρα.

ΣΥΚΩΤΙ: (με συγκατάβαση)Μην τον εξαγριώνεις λέμε...
συγκράτησε τη χολή σου.

ΧΟΛΗ: Καλέ ποιος τους λογαριάζει αυτούς τους караβανάδες
.... Τις τελευταίες τρύπες της φλογέρας άλλο είναι το
αφεντικό.

ΣΠΛΗΝΑΣ: (δεν παραδέχεται αυτά που είπε η χολή)Καλά... εγώ
φεύγω... αλλά να το ξέρετε(απειλώντας)λίγα είναι τα
ψωμιά του ξένου..

ΣΥΚΩΤΙ: (απογοητευμένος)Ωχ.. αν γίνει απόρριψη;αν
γυρίσουμε πάλι στην αιμοκάθαρση; ...(με βεβαιότητα) δεν θα το
αντέξει η καρδιά

ΧΟΛΗ: (εκνευρισμένη) Σιγά τη μαντάμ ντε Μπωβαντούρ
μην ταλαιπωρηθεί η κόμισσα ..

ΣΥΚΩΤΙ: Λίγα τα λόγια για την καρδιά

ΧΟΛΗ: Μπα μπα... μάζεψε το σιρόπι .. κολλήσαμε.. (και συνεχίζοντας για αυτό που είπε το συκώτι για την απόρριψη) Μην ανησυχείςπαίρνουμε φάρμακα για την καταστολή του ανοσοποιητικού... τα λεμφοκύτταρα σέρνονται.... δεν τα είδες; (ενθαρρυντικά) Έχουμε χρόνο επομένως να συζητήσουμε και νασυμφωνήσουμε ότι το νεφρόείναι ένας από εμάς.

μπαίνει το νεφρό διστακτικά

ΣΥΚΩΤΙ: Βρε καλώς μου τοντο δεξί νεφρό (τον παρουσιάζει στο κοινό)

Πως πάει... προσαρμόστηκες!

ΝΕΦΡΟ: Ναι ..δηλαδή προσπαθώ

ΧΟΛΗ: (καλοσυνάτα) Ξεπάγωσες βλέπω .. ροδοκοκκίνισες

ΣΥΚΩΤΙ: Χολή..... (γυρνώντας στο νεφρό) θα σου πέσε πολύ δουλειά! εκεί που ήσουν ..ήσασταν δύο.. ενώ εδώ είσαι μόνος σου

ΝΕΦΡΟ: (επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα) Εκεί δούλευα σαν είλωτας !Μόνο εγώ ξέρω τι προσπάθεια έκανα για να διατηρήσω τη λειτουργία μου και να είμαι συνεπής.... (αναστενάζει) Εδώ τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Δεν με πειράζει να δουλεύω... αλλά.. να ..

ΣΥΚΩΤΙ: Να τι...;

ΝΕΦΡΟ: Δεν λέω καλά είναι ... (απολογητικά) με καλοδέχθηκαν και ο εγκέφαλος και η καρδιά...

ΧΟΛΗ: Α! η καρδια.. μμ.(και κοιτάζει πλάγια το συκώτι που δεν της δίνει και πολύ σημασία)

ΣΥΚΩΤΙ: Δεν είσαι ευχαριστημένος εδώ;

ΝΕΦΡΟ: Πώς, βέβαια, αλλά όσο να 'ναι... Ξένος!

ΣΥΚΩΤΙ: Ξένος;! Μην το ξαναπείς αυτό! Εμείς σε θεωρούμε
πια έναν από εμάς (...)

ΝΕΦΡΟ: Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι όλοι... Κάποιοι έχουν
διαφορετική γνώμη.. *(σιγά σαν μονολογώντας)*Μερικές φορές οι
οργανισμοί τα αποβάλλουν τα μοσχεύματα.

ΣΥΚΩΤΙ: *(τάχα απορημένος)*Τι θες να πεις;

ΝΕΦΡΟ: Ε, να, ...κάποια Λεμφοκύτταρα...

ΧΟΛΗ: Ωχ!

ΣΥΚΩΤΙ: Τι, κάποια Λεμφοκύτταρα; Τι σου έκαναν;

ΝΕΦΡΟ: Τίποτα, απλώς περνάνε και λένε... διάφορα... «Εξω οι
ξένοι», «Γύρνα πίσω στο κουφάρι σου»... τέτοια... Και βρισιές
(...)

ΣΥΚΩΤΙ: Ε, αν πουν και μια κουβέντα παραπάνω, δε χάλασε ο
κόσμος... Να σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες να είσαι σε πολύ
χειρότερη κατάσταση*(εννοώντας νεκρός)*.

ΝΕΦΡΟ: Τι εννοείς;

ΣΥΚΩΤΙ: *(για να τα μπαλώσει)* Μην δίνεις σημασία ..
σημαντικό είναι που είσαι ζωντανός! *(τον χτυπάει στο χέρι σαν
να του δίνει κουράγιο)*

ΧΟΛΗ: *(αγκαλιάζοντας το νεφρό)* Και οι σκέψεις μας είναι να
παραμείνεις *(γυρνώντας από την άλλη)* ..η κορτιζόνη να
είναι καλά.

ΝΕΦΡΟ:*(βαριεστημένα)*Πρέπει να πηγαίνω.. *(απολογητικά)*
έχουμε βλέπετε πολύ δουλειά .. μετά την εγχείρηση είμαστε
ακόμα με τον ορό .. και εγώ ξέρετε..

ΧΟΛΗ: *(χαρούμενη)* Να πας να πας .. και να σε βλέπουμε.... στο καλό.... μην φοβάσαι..... ήρεμη δύναμη... μην τους φοβάσαι αλλά και να μην τους προκαλείς .. όλα καλά θα πάνεκαι θα πάμε....

(γυρνώντας) Όλα καλά λοιπόν και εσείς καλύτερα... από μένα τη χολή φιλιά

ΣΥΚΩΤΙ: Ακούστε και πιστέψτε το όλα καλά θα πάνε

Νέα ευκαιρία. Νέα ζωή για όλους μας. Όσο για τη χολή έχει ραντεβού με τον ..*(δείχνει μια καρτέλα που λέει «ψυχίατρος»)*

Η χολή κυνηγά το συκώτι για να μαλώσουν

Διασκευή κειμένου του «Αρκάς»

Υπεύθυνος καθηγητής:

κα Πουρτσίδου Ευδοκία (epourtsidou@gmail.com)